



Een uilenbende..

Hans Hermans

Inmiddels al weer een jaar of veertien geleden besloot ik een kerkuilenkast op te hangen in een veldschuur van mijn oom. Ik was een fanatiek vogelaar en daarbij ging mijn interesse voornamelijk uit naar roofvogels en uilen in het bijzonder.

In de jaren daaropvolgend verslaptte mijn aandacht in vogels; andere interesses legden steeds meer beslag op mijn tijd. Pas enkele jaren geleden heb ik deze hobby herontdekt en besloot ik ook weer eens de door mij opgehangen nestkast te gaan controleren. Deze kast had zich inmiddels tot bijna de helft met braakballen, uitwerpselen en een dode jonge gevuld, wat erop wees dat hij in die jaren veelvuldig was bewoond. Daarbij lagen er ook nu weer bebroede eieren in de nestkast. Ik besloot de kast gedurende het broedsel te gaan volgen met als doel de uilen te fotograferen. Ik had inmiddels de juiste apparatuur aangeschaft en de familie uil stond bovenaan mijn verlanglijstje. Ik heb de uilenfamilie in 2008 en 2009 gevolgd. Na het seizoen 2008 heb ik de kast vervangen door een nieuwe, welke direct door de uilenfamilie werd bewoond.

Toen ik één dag na het ophangen snippers in de kast aan ging brengen bleek de uil er al in te zitten. Ik heb veel plezier beleefd aan het observeren en fotograferen van de uilen, getuige mijn fotoreportage.

Seizoen 2008

Ondanks dat er zes eieren in de kast lagen heb ik nooit meer dan vier vogels - inclusief de ouders - gelijktijdig in de veldschuur gezien. Ik denk dus dat er maar twee jongen uitgevlogen zijn in 2008.

In 2008 lagen er 6 eieren in de kast. Omdat ik later de kast niet meer gecontroleerd heb, weet ik niet zeker hoeveel jongen er daadwerkelijk uitgevlogen zijn. ▼

Een van de jongen van het broedseizoen 2008 op zijn favoriete rustplaats, zo'n vier meter van mijn fototent. Voor deze foto moest ik helemaal uitzoomen om de uil in zijn geheel op de foto te krijgen. De foto is gemaakt met een 200mm lens. ►

Vier kerkuilen. Op de achtergrond twee uilen op de kast en één rechtsboven in het spant. ►



foto: Hans Hermans





Seizoen 2009

◀ Een van de ouder vogels.

Voor deze foto heb ik het fototoestel onder de kast gemonteerd. Aangezien de ouders bijna altijd vanaf dezelfde plaats aan kwamen vliegen was het niet moeilijk om de juiste richting van de camera te bepalen. De camera was vervolgens met een usb-kabel verbonden met mijn laptop in de fototent. Wel was het erg moeilijk het juiste moment van de foto te kiezen. Na een paar pogingen ben ik er mee gestopt omdat de uil enigszins leek te schrikken van de flits.

Het ringen van de jongen ▶

◀ Drie jongen bovenop de kast. Ondanks het slechte uilenjaar zijn alle drie de eieren uitgekomen en zijn de jongen gezond uitgevlogen.

◀ Het derde jong was een nakomertje (weggedoken).

Van de drie jongen bleek er een een nakomertje. Terwijl zijn twee oudere nestgenoten er al bijna volwassen uitzagen was "pluisje" nog lang niet ontdaan van zijn donsveren. Toch kon hij/zij al vrij goed vliegen. Een keer bleek de afstand vanuit de nok van de schuur echter te groot en stortte de uil boven op mijn



foto: Hans Hermans

fototentje neer. Blijkbaar lag het er wel lekker want pas na vijf minuten rustig te hebben rondgekeken besloot hij weer verder te gaan met zijn vlieg oefeningen en dit terwijl de afstand tussen mij en hem maar tien centimeter bedroeg. Hij stonk trouwens verschrikkelijk!



foto: Hans Hermans